

Nieuwsbrief

8^e jaargang - nummer 15 - april 2011

In deze eerste AMIGOS nieuwsbrief van 2011 willen we iedereen een gelukkig en voorspoedig jaar toewensen. In deze nieuwsbrief is er aandacht voor:

- 7^e Amigos kaartavond groot succes!
- Amigos Sint & Piet actie
- Centro Educativo Ñanta
- Café Amsterdam steunt!
- Belangrijke Amigos data
- Gracias!

7^e Amigos Kaartavond groot succes!

Opbrengst € 725

Kaartliefhebbers, die Stichting Amigos willen ondersteunen, hebben hiertoe zaterdagavond 30 oktober de mogelijkheid gehad. Voor de zevende keer organiseerde de stichting een kaartavond waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan Centro Educativo Ñanta.

Met de jaarlijkse kaartavond van Stichting Amigos hebben we € 725 bij elkaar gebracht. Net als vorig jaar hadden we zeventien tafels met kaarters. Wij denken nog steeds, dat er nog nergens in Nederland op deze manier geklaverjast wordt. Het blijft een mengmoes, mix of hutspot in het kwadraat. Dit jaar hadden wij opnieuw kaarters die voor het eerst bij ons te gast waren.

Na twee rondes hebben wij een korte pauze ingelast, om een filmpje over Linda's werk in Bolivia te laten zien. Dit filmpje van bijna 15 minuten heeft Frans Oliehoek met behulp van Marga Stijnman gerealiseerd. Zij waren in 2009 bij Linda in Sucre op bezoek geweest. Op het grote scherm werd duidelijk weergegeven over het reilen en zeilen bij Ñanta. Het interview van Linda en directeur Marco van Ñanta verwoordde heel goed, wat de grote hulp van Stichting Amigos betekent voor hen. Het filmpje was zó goed in elkaar gezet, dat de aandacht vastgehouden kon worden. Af en toe moest men ook wel even lachen, vooral toen we zagen hoe de kokkin in de grote pan soep stond te roeren. Ook schitterend waren de beelden van de jongen en meisjes in de Stompwijk '92 kleding. Zij kunnen de tenues mooi afdragen! Onze grote dank gaat uit naar Frans voor het maken van deze DVD, die wij als promotie voor Stichting Amigos kunnen gebruiken. **Klasse Frans!**

Het team van **Kees Doelman met 20.096** punten ging dit jaar met de eer strijken en mocht de Amigos beker in ontvangst nemen.

Wij bedanken Stompwijk '92 voor het ter beschikking stellen van de kantine. Voor de bloemen, planten, kippen en tulpenbollen bedanken wij Bloemsierkunst de Passie, C. Duyvestijn fresiakwekerij, van Bohemen Poelier, kwekerij Meeslouwer en verdere anonieme sponsors.

Tot slot een enorme grote dank aan **alle vrijwilligers**, die belangeloos geholpen hebben in de kantine. SUPER, want zonder jullie kunnen wij geen kaartavond organiseren. HARTELIJK DANK!!

AMIGOS Sint & Piet-actie

Opbrengst ruim € 915,--

In de sinterklaastijd zijn de Amigos Sint(en) en zijn zwarte Pieten hier en daar op huisbezoek geweest. Het was een enorme drukte in het huis van Sinterklaas. Wij hebben het weer met plezier georganiseerd. Iedereen doet belangeloos mee. Gracias!! De Amigos Sint is dit jaar met een baby-piet in een grote bakfiets naar school gefietst. Spectaculair!! Wij danken iedereen die ons geholpen heeft voor dit succes!



Centro Educativo Ñanta

Stichting Amigos steunt structureel in Sucre (Bolivia) Centro Educativo Ñanta, dat zich inzet voor werkende kinderen op straat. Deze kinderen, in de leeftijd van 5 tot 18 jaar, zijn afkomstig uit arme en instabiele gezinnen en moeten geld verdienen om zichzelf en hun familie te onderhouden.

In het centrum wordt een middagmaaltijd verstrekt en er is dagelijks een scala van activiteiten zoals tekenen, schilderen, muziek maken en het maken van allerlei soorten handwerk.

Bezoek aan Sucre, Lia de Jong-Zwetsloot Bestuurslid Stichting Amigos

In 2010 bracht ik voor vier weken een bezoek bij mijn dochter Linda de Jong in Bolivia. Zij is de oprichtster en ook de veldwerkster van Stichting Amigos. Zij houdt zich dagelijks bezig met het Educativo Centro Ñanta. Daarnaast runt zij Bar Café Amsterdam in Sucre. Mijn missie was om een kijkje te nemen in de "keuken" van Linda.

Haar dagelijkse beslommeringen te proeven, kijken of de hulp van Stichting Amigos goed terecht komt en zelf meedraaien, daar waar het kon. Wekenlang een impressie van dankbare kinderen en ouders, de hartelijkheid van de Boliviaanse bevolking, de armoede, het mooie afwisselende landschap en de bevoegenheid van Linda.

Toeristisch gezien hebben Linda en ik het eerste weekend vanuit La Paz een bezoek gebracht naar het Titicacameer. Het hoogstgelegen vaarbare meer ter wereld. Prachtig was het daar. We zijn naar een eilandje gevaren en daar een nachtje geslapen. Hier had ik wel last van de hoogte; immers La Paz ligt op 4000 meter hoog.

In Sucre aangekomen werd ik hartelijk onthaald en de naam Doña Lia was geboren.

Bij het opvanghuis kreeg ik van alle jongens hun verhaal te horen. Deze kinderen verblijven om uiteenlopende redenen, dag en nacht hier onder toezicht van een begeleider.

In Café Bar Amsterdam werd ik getrakteerd op een welkomstdiner met het hele team en Marco de directeur van Ñanta met zijn moeder en andere Hollanders die in Bolivia wonen.

Al die tijd sliepen Linda en ik in Hostel Dolce Vita in het centrum van Sucre. Voor mij was dat heel praktisch, want vanaf de tweede dag liep ik alleen heen en weer tussen Dolce Vita, Ñanta, Café Bar Amsterdam, de markt en de Spaanse les.

Dagelijks kwam ik bij Ñanta om te helpen met huiswerk, groepjes kinderen te begeleiden naar het zwembad, vergaderingen bijwonen, helpen met het eten klaarmaken, maar vooral kijken en nog een kijken en zoveel mogelijk proberen in je op te nemen.

Zo'n vier tot vijf keer per week oefende ik met de kinderen van Ñanta de dansspasjes voor het grootste feest van Sucre. Het feest van de Virgen de Guadalupe (beschermheilige van Sucre), welke in het weekend van 10 en 11 september 2010 zou plaats vinden. Uren dansen door de straten van Sucre begeleidt door de muzikanten van Ñanta zelf. Een geweldige ervaring. Als een grote "gringa" in Boliviaanse kledij kreeg ik veel applaus. Dit was één van de hoogtepunten.



's Avonds was ik in Café Bar Amsterdam te vinden. Op de donderdagavonden is er live muziek van de groep Phuyñari. Dan zijn er vaak veel gasten aanwezig.

Elke twee weken wordt er een quizavond georganiseerd, waarvan de opbrengst naar Ñanta gaat. Ik heb voor één avond de vragen mogen bedenken. Eigenlijk best wel moeilijk. De antwoorden kon ik ook op de computer checken of zoeken. Twee keer ben ik mee gegaan naar de boerenmarkt buiten het centrum. Een half uurtje lopen, vele inkopen doen voor de bar en dan met de taxi terug.

Één weekend was Café Bar Amsterdam gesloten, want toen ging ik met het personeel een weekendje uit. Anderhalf uur rijden naar een landhuis met zwembad. Voor eten en drinken hadden we zelf gezorgd. Dat was een leuke onderbreking en het werd bijzonder gewaardeerd.

Terug in Sucre hadden we gelijk een barbecue op een mooie locatie, welke werd georganiseerd door Amsterdam en Ñanta samen, voor alle vrijwilligers en helpende handen.

Toen werd het tijd om afscheid te nemen van alle lieve mensen. Ik heb gezien dat hulp vanuit Holland nog altijd bijzonder welkom is. Het is een druppel, maar toch. En het feit dat Linda er "bovenop" zit geeft mij en ik denk wel alle mensen, die ons ondersteunen een goed gevoel.

Na nog twee nachties La Paz, waar uiteraard de souvenirs werden ingekocht zwaaide ik Linda uit. Wanneer zal ik haar weer kunnen omarmen? Gelukkig is de communicatie tegenwoordig prima en via de mail, skype en telefoon is het contact super.

Tandartsprogramma

Sinds april 2010 gaan de kinderen van Ñanta weer naar de tandarts. Met de ondersteuning van een Nederlandse Stichting, die dit programma financiert, kunnen de kinderen behandelingen krijgen. Voor een tandartsbehandeling moeten de kinderen hier vaak wel 10 keer voor terug komen. Iedere keer wordt er weer 1 tand of kies onder handen genomen. Natuurlijk kunnen de kinderen bij Centro Educativo Ñanta hun tanden poetsen. En voor degene die zijn behandeling heeft afgerond is het presentje een tandenborstel en tandpasta voor thuis. Door de slechte gebitjes is dit programma echt een noodzaak!

Padrino programma is succesvol!

Sinds 2009 is Centro Educativo Ñanta in samenwerking met Stichting Amigos gestart met het padrino-programma voor één op één ondersteuning in educatie. Het padrinoprogramma is bedoeld voor leergierige kinderen van Ñanta, die het risico lopen om door hun thuissituatie de school vroegtijdig te moeten verlaten om fulltime te gaan werken. Daarnaast worden er met de kinderen en ouders afspraken gemaakt over het programma. Met de schoolbeurs wordt er naar gestreefd, dat het kind niet meer of nauwelijks hoeft te werken. Ouders worden actief betrokken bij het programma en zij worden begeleid om hun kinderen te motiveren in hun schoolcarrière. Ook de 'padrino' van ver weg stimuleert het kind om door te gaan met school. In 2010 is Ñanta begonnen met 23 schoolbeurzen en 2 vakopleidingbeurzen. Tijdens het programma zijn helaas 3 deelnemers uitgevallen en 2 kinderen zijn blijven zitten.

De overige deelnemers hadden goede cijfers en zijn zonder problemen overgegaan. Daarnaast dragen de ouders steeds meer verantwoordelijkheid voor de educatie van hun kinderen.

Vier deelnemers (Alberta Soliz, Cristina Sacaca, Sonia Velasquez, Marvin Mamani) hebben op school een diploma ontvangen voor beste leerling. Marvin heeft doordat hij de beste leerling was een vrije plaats gekregen op de universiteit (zonder toelatingsexamen).

Dit jaar worden er vanuit Stichting Amigos 15 schoolbeurzen gefinancierd, 1 studiebeurs (universiteit) en 2 vakopleidingbeurzen. Padrinos bedankt voor jullie steun!



Opvanghuis Kusi Wasi

Stichting Amigos en Café Amsterdam steunen volledig het opvanghuis Kusi Wasi (vrolijk huis) waar 10 jongens wonen die om een of andere reden thuis niet kunnen verblijven. De jongens zijn actief betrokken bij de inzamelacties in Café Amsterdam. Zo koken zij elke maand een internationaal gerecht en de opbrengsten zijn voor hun activiteiten (schoolmaterialen, schoolkleding en T-shirts).

Vanaf begin van dit schooljaar (februari 2011) gaat Linda iedere maandagavond helpen met het engelse huiswerk en op vrijdagmiddag met en voor de jongens een lekker gerecht koken.

Kerstkaarten voor het goede doel, Ñanta!

Ben je van plan om dit jaar jouw familie, vrienden, zakenrelaties of personeel een kerstkaart te sturen? Iedereen kent wel de kerstkaarten voor de goede doelen als Amnestie Internationaal, SOS kinderdorpen. In november 2010 heeft Centro Educativo Ñanta kerstkaarten gedrukt van tekeningen van de kinderen. Bijzondere, originele kaarten waarvan de opbrengsten naar Centro Educativo Ñanta gaan.

In Sucre hebben we al behoorlijk wat kaarten kunnen verkopen, nu moeten we de Nederlandse markt nog veroveren! Wil je mooie kerstkaarten neem dan contact op met Linda of Lia de Jong van Stichting Amigos.



Café Amsterdam steunt!!

Café Amsterdam, een Boliviaans café met een Nederlands hart. In 2007 opgezet om een project voor werkende kinderen in Sucre financieel te steunen. Het café wordt inmiddels druk bezocht door zowel Bolivianen als toeristen. Voor een kopje koffie in de middag, een mojito of biertje in de avond of van de aanwezige Wi-fi en boekenruil te profiteren of deel te nemen aan een van de activiteiten in de avonden. Het bezoek van muziekgroep Phuyñari staat altijd garant voor een sfeervolle avond, net als het optreden van de gitarist.

Steun aan Ñanta

In het jaar 2010 hebben we meer dan 52.500 Bs (€ 5.500) ingezameld voor het goede doel. Dit geld is ingezameld via Quiz-nights, charity menu's, benefietconcert in Origenes en verkopen van kaarten, armbandjes etc. Het bedrag is besteed aan de activiteiten van Ñanta en het opvanghuis. Wij bedanken iedereen, die de activiteiten van Café Amsterdam heeft ondersteund! Super! Natuurlijk gaan we ook in 2011 door met onze inzamelingsactiviteiten.

	In Bs.	In Euro
Quiz (19x)	31105	€ 3.274,24
Charity meal (6x)	7701	€ 810,66
Worldcup	2500	€ 263,16
Benefietconcert Origenes	2400	€ 252,63
Verkoop producten Ñanta	8797	€ 926,00
Totaal	52504	€ 5.526,69

Grupo Phuyñari breidt uit!

Het is bijna elke week weer feest als Grupo Phuyñari optreedt. Met hun vrolijke Boliviaanse folklore muziek kan je er gewoon niet omheen; er is simpelweg geen enkel ander café in Sucre waar het zo ongecompliceerd gezellig is dan in de huiskamersfeer van Café Amsterdam.

Sinds oktober heeft de huisband van Café Amsterdam een eigen muziek installatie. Hiermee kan de groep contacten aanbieden en professioneler ter werk gaan. Stichting Amigos heeft voor een groot deel geholpen met de financiering van deze nieuwe aanwinst.

Rondleidingen met jongeren van Ñanta!

Een andere manier om Sucre te leren kennen!

Sucre Experience!

Sinds april 2010 biedt Café Amsterdam in samenwerking met Centro Educativo Ñanta rondleidingen aan met één van de jongeren, ex-werkende kinderen van Ñanta. De rondleidingen richten zich op plaatsen, waar kinderen werken en waar ze kunnen vertellen over de geschiedenis en cultuur. Een bijzondere rondleiding waarbij de jongeren leren om de toeristen rond te leiden, verdienen een extra zakcentje en daarnaast zijn alle opbrengsten voor activiteiten van werkende kinderen.

Ook bieden we charity hikes naar Yotala aan, een dorpje op 12 km van Sucre. Een mooie wandeling om van de omgeving van Sucre te genieten.



NIEUW: Studie- en schoolbeurzen

Studenten en familieleden van Café Amsterdam

In april van dit jaar zijn we begonnen met een nieuw programma om ook de medewerkers te ondersteunen men hun educatie en 'levensproject'. In het team van Café Amsterdam werken een aantal studenten (afkomstig uit een andere plaats), een alleenstaande moeder met 3 kinderen, een jonge vader met 3 kinderen en werknemers uit arme families. Voor hen zijn we dit programma in samenwerking met Stichting Amigos gestart om een extra steuntje te geven, zodat ze hun studie voort blijven zetten. Natuurlijk wordt er toezicht gehouden op de voortgang van de studie. Op dit moment hebben we 2 schoolbeurzen en 4 studiebeurzen uit kunnen reiken.

Belangrijke Amigos data

Amigos op de Koninginnedagmarkt!

Zaterdag 30 april 2011 in Leidschendam

In de Jagerstraat kunt u bij ons een mooi souveniertje uit Bolivia vinden! Evenals fresia's en bloemkolen.

**Moederdagmarkt Hoefblad Stompwijk
 zaterdag 7 mei 2011**

Zondag 25-09-2011 Rabosponsorfietstocht

Zaterdag 22-10-2011 Amigos Kaartavond

November/december Sint & Piet actie!

Gracias!

Zoals altijd willen wij natuurlijk iedereen, particulieren en organisaties, bedanken voor de steun. Door uw steun kunnen wij ons werk blijven voortzetten.

Met name noemen we Missieveiling Zoeterwoude, Diaconie Leimuiden, Gemeente Leidschendam-Voorburg, Rabobank Rijnstreek voor de organisatie van de Rabosponsorfietstocht. **Muchas gracias amigos!!**

Colofon

De 'Stichting Amigos Nieuwsbrief' wordt toegezonden aan belangstellenden.

Adres:

Stichting Amigos
 Dr. van Noortstraat 150
 2266 HB Stompwijk
 tel: 071 5802378
 e-mail: info@stichtingamigos.nl
 internet: www.stichtingamigos.nl
 KvK: 272 633 12
 Rabobank : 3959 02 452

Bestuur Stichting Amigos:

Theo Duyvestijn	- Voorzitter
Lia de Jong-Zwetsloot	- Secretaris / Penningmeester
Ilonka Prins	- Bestuurslid
Lydia Dijon	- Bestuurslid
Ingrid Develing	- Bestuurslid

Amigos-vrijwilligers

Anne Vincenten	Yvonne Tindemans
Clazien Pouw-Zwetsloot	Martin Bakker
Amigos in Zuid-Amerika	Linda de Jong

2^e hands CREA-KAARTEN

Wij zouden graag de verjaardag/jubileum/kerst creakaarten, dus zelfgemaakte kaarten, die u niet meer bewaren wil, ontvangen. Wij kunnen dan van de '2^e hands' kaarten weer nieuwe kaarten maken en deze verkopen voor ons goede doel.