

# Nieuwsbrief

2<sup>e</sup> jaargang - nummer 6 - oktober 2005

Nog voordat het mooie weer voorbij is, stuurt Stichting Amigos een nieuwe nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van de laatste activiteiten. Bekijk daarnaast ook de aangepaste website [www.stichtingamigos.nl](http://www.stichtingamigos.nl).

Nu de nieuwe AMIGOS nieuwsbrief, de derde van het tweede jaar, met aandacht voor o.a.:

- Rabosponsorfietsstocht
- Leidschendam-Voorburg Leeft!
- Linda naar Zuid-Amerika
- Bezoekverslag Ñanta
- Bezoekverslag Ñandé Roga
- Stage Valerie en Yke
- Menno en Annet
- Tata Juan de Dios
- Belangrijke Amigos data
- Gracias

## Rabosponsorfietsstocht geslaagd

2500 km: goed voor € 481, --!!

Ja u leest het goed: € 481,-- kregen wij uitgekeerd om voor ons project Ñandé Roga te Posadas in Argentinië een nieuwe naaimachine en de nodige toebehoren aan te schaffen. De vrouwen van het naaiatelier zullen blij zijn dat hun oude naaimachine vervangen wordt. Ook gaan wij een nieuwe naaimachinetafel aanschaffen.



Rabosponsorfietsstocht!

Het was zaterdag 3 september 2005 fantastisch fietsweer. De zon liet nog lang op zich wachten, maar toen hij eenmaal de kracht had gekregen werd het een stralende dag. Vele fietsers zijn voor Stichting Amigos op pad gegaan. Wij willen hierbij iedereen hartelijk bedanken voor hun sportieve inzet.

Er waren schitterende routes uitgezet in ons mooie "Groene Hart". Onderweg werden wij enorm verwend door de Rabobank- medewerkers met koffie, soep en poffertjes. Wij lieten het ons goed smaken. Men kon kiezen uit drie verschillende afstanden, namelijk 20 – 40 en 60 km.

Voor Stichting Amigos hebben veel fietsers gekozen voor de 60 of 40 km wat respectievelijk € 12,00 en € 7,00 opleverde. Totaal waren er 75 doelen opgegeven voor deze sponsorfietsstocht en Stichting Amigos eindigde als derde met 2500 km gereden kilometers. Natuurlijk was het geen wedstrijd, maar toch leuk om te vermelden. Wij willen de Rabobank bedanken voor de organisatie.

Volgend jaar zijn wij vast en zeker weer van de partij.

## Stichting Amigos op Leidschendam-Voorburg Leeft

Op zaterdag 17 september 2005 heeft Stichting Amigos voor de eerste keer deelgenomen aan deze manifestatie. Dit evenement wordt ook wel de uitmarkt voor Leidschendam, Voorburg en Stompwijk genoemd. Hier krijgen verenigingen, stichtingen en andere organisaties de gelegenheid om zich, door middel van een stand of optreden, te presenteren en informatie te verstrekken. Op het open podium waren optredens van muziekverenigingen, dansgroepen, taekwondo enz. Het was een gezellige drukte met wel meer dan veertig deelnemers.

Wij hadden een gezellige kraam ingericht met foto boeken van onze projecten, fotocollages, typisch Boliviaanse en Argentijnse spulletjes, nieuwsbrieven en folders. Voor de kinderen was er een grabelton. Natuurlijk konden de bezoekers ook een armbandje kopen van het straatkinderenproject Ñanta of de panfluitmuziek beluisteren van muziekgroep Ayllu Pukara. Zelfs is er een interview geweest welke live werd uitgezonden op de lokale radiozender Midvliet. Wij hebben in elk geval leuke reacties ontvangen en het is zeker voor herhaling vatbaar.

Op een enkele regenbui na werd het toch nog een heerlijke dag met zonneschijn. De locatie was als vanouds op het grasveld achter het raadhuis van Leidschendam. Onze dank gaat uit naar alle medewerkers van Leidschendam-Voorburg Leeft.



Leidschendam-Voorburg leeft!

### **Linda naar Zuid-Amerika**

Op 3 mei is de oprichtster van Stichting Amigos, Linda de Jong, naar Zuid-Amerika gevlogen. Linda loopt voor de PABO een half jaar stage op een school voor speciaal onderwijs in Sucre, Bolivia. Tijdens haar verblijf in Zuid-Amerika bezoekt zij natuurlijk ook een aantal keer de organisaties en projecten die Stichting Amigos ondersteunt. Haar ervaringen bij Ñandé Roga in Argentinië en Ñanta in Bolivia zijn hieronder beschreven.

### **Bezoekverslag Ñanta**

Stichting Amigos steunt structureel Centrum Ñanta, dat zich inzet voor werkende straatkinderen. Aangezien Educatief Centrum Ñanta zich bevindt in de stad Sucre waar Linda momenteel stage loopt, komt zij hier regelmatig. De afgelopen maanden waren er weer tal van activiteiten.

### **Wintervakantie**

Hier op het zuidelijk halfrond hebben de kinderen in de maand juli wintervakantie. Centrum Ñanta heeft veel activiteiten georganiseerd om de kinderen te vermaken. Zo werden er voetbal-, basketbal-, schaak- en zelfs knikkertoernooien georganiseerd. Dit was een groot succes.

Hoogtepunt van de vakantie was het uitje naar het dorpje Zudañez. Op 13 juli is de 'verjaardag' van Centrum Ñanta en dit wordt jaarlijks gevierd onder andere met een uitje voor alle kinderen. Op vrijdag 1 juli zijn we 's middags vertrokken met 81 kinderen en 14 begeleiders voor een reis van 4 uur op een typisch Boliviaanse manier... namelijk met de vrachtwagen!! Daar aangekomen heeft de groep Allyu Pukara op het plein gespeeld en werd er door de andere kinderen en dorpsbewoners gedanst.



Zudañez

De volgende morgen om 5.00 uur opstaan om voor 100 man aardappelen te schillen en het eten klaar te zetten voor de lunch. Daarna stond er een wandeling naar de ruïnes van 'Calle Calle' op het programma. Een wandeling van 2 à 3 uur heen en 2 uur terug lopen... voor mijn groep niet!! Misschien iets verdwaald maar we deden er op de heenweg al zo'n 6 uur over. Het was erg zwaar maar de uitzichten boven in de bergen waren fantastisch.

De kinderen vonden het uitje dat gefinancierd is met de opbrengsten van la fiesta nativa (zie nieuwsbrief 5) geweldig.

Overige activiteiten die georganiseerd zijn in het kader van het 5- jarig bestaan, waren een gratis bbc maaltijd, een expositie in 'la casa de cultura' en een feest op het centrum georganiseerd door en voor de kinderen.

In de maand met veel wind, augustus, heeft Centrum Ñanta een vliegerwedstrijd georganiseerd waar ook andere organisaties die werkende straatkinderen ondersteunen werden uitgenodigd. De kinderen hebben zelf een vlieger gemaakt en er waren natuurlijk prijzen voor de mooiste, hoogste en origineelste vlieger.



Entrada Guadalupe Ñanta

### **Entrada virgen de guadalupe**

Het grootste feest van Sucre is de optocht voor de maagd Guadalupe op 8 september. De optocht waarin allerlei scholen, instituten, bedrijven, dansverenigingen participeren met een dans, was vrijdag 9 en zaterdag 10 september. Na een maand oefenen op de dans Arete Guasi en het spelen van de muziek, deed op vrijdag Centrum Ñanta mee met deze bijzondere dansoptocht. Maar liefst 6 uur dansen door de straten van Sucre op 2700 meter hoogte is voor Linda toch wel een hele prestatie. Op zaterdag hebben de oudste kinderen van Ñanta meegedaan met een dans uit Potosi. De danskleding van de 10 meiden op zaterdag is gefinancierd door Stichting Amigos.

### **Medische zorg**

Sinds juni 2005 werd de groep vrijwilligers ondersteund door Nicolas, een verpleger uit Frankrijk. Hij is begonnen met de verzorging van wondjes bij de kinderen. Aangezien de kinderen veel tijd op straat leven, lopen ze veel wondjes op die verzorging moeten hebben. Werk genoeg dus voor Nicolas. Hij heeft zijn werk inmiddels overgedragen aan de Franse verpleegster Virginia die het centrum voor een jaar zal ondersteunen.

Daarnaast is er een project geweest waar zo'n 100 kinderen een 'medische verzekering' mee op konden bouwen. Zij moesten 5 armbandjes maken en in ruil daarvoor hebben zij vanuit het centrum recht op 200 bolivianos (20 Euro) als medische verzekering.



### *En verder...*

Met de donaties van twee 40-jarige huwelijksfeesten hebben we materialen, boeken en een boekenkast voor educatie kunnen financieren en daarnaast is er een project voor geboortecertificaten gestart. Veel kinderen hebben geen of een incorrect geboortecertificaat. In ruil voor een aantal armbandjes zal Ñanta zich inzetten om het certificaat te corrigeren, zodat ze wel een geldig geboortecertificaat hebben.

Doordat Centrum Ñanta in alle opzichten het afgelopen jaar is gegroeid, heeft het centrum te kampen met ruimtegebrek. Twee jaar geleden kwamen er dagelijks voor het middageten zo'n 25 kinderen, nu zijn dat er 80 tot 100. Ook is het aantal activiteiten in het laatste jaar uitgebreid met huiswerkbegeleiding, capoeira, brood bakken en jam maken, sociale en medische hulp.

Er is behoefte aan een nieuw gebouwtje. Het bouwplan voor een gebouwtje met vier kamers is goedgekeurd en er kan binnenkort begonnen worden met de bouw. Amigos wil natuurlijk graag dit constructieproject van Ñanta ondersteunen. U toch ook?

### *Bezoekverslag Ñandé Roga*

In augustus moest Linda Bolivia uit om haar visum te vernieuwen. Zij heeft natuurlijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om naar Posadas te gaan en het familieproject Ñandé Roga op te zoeken. In de afgelopen drie maanden is ook hier weer veel gebeurd.



*Vingerverven met de kinderen van Ñandé Roga*

### *Hergebruik van kleding, linnen schoenen en ...*

De moeders zijn nog altijd even enthousiast bezig met het vermaken van kleding voor de melk en het tussendoortje voor hun kinderen. De verkoop tijdens markten gaat erg goed.

Maar de moeders willen meer... op dit moment komt er een vrijwilligster die de moeders leert om linnen schoenen te maken. Deze geliefde schoenen kunnen ze dan ook gaan verkopen in de Argentijnse zomer (vanaf november).

Verder zijn ze ijverig met leren. Vanuit het ministerie van educatie komt er drie keer per week een lerares en zitten de moeders in de schoolbanken van de brugklas van het middelbaar onderwijs.

Daarnaast krijgen zij ook computerles en worden de computerfaciliteiten gebruikt van 'Biblioteca Aeroclub' in het huis van Lorena.

### *Steun van de Argentijnse verzekeringsmaatschappij 'Tarjeta Naranja'*

Sinds juni 2005 krijgt de Barrio Eva steun van de verzekeringsmaatschappij 'Tarjeta Naranja'. Barrio Eva is uitverkoren voor deze steun omdat de mensen van 'Tarjeta Naranja' zagen met hoeveel enthousiasme de moeders zelf vooruit proberen te komen door het vermaken en verkopen van de kleding. Ze willen vooruit en met de steun van Amigos lukt dat ook. Ze zamelen zelf het geld in voor het tussendoortje en zitten dus niet met hun (bedel)hand omhoog. Reden genoeg voor Tarjeta Naranja om juist deze barrio (wijk) te ondersteunen. Binnen het bedrijf wordt er in de kantine wat geld ingezameld voor Barrio Eva. Daarnaast probeert een jonge groep mensen van Tarjeta Naranja te ondersteunen in activiteiten zoals 'el día del niño' (de dag van het kind) en het zoeken naar verkooppunten voor de nieuwe schoentjes.

De dag van het kind begin augustus was één groot feest voor de kinderen met allerlei activiteiten en er waren zelfs clowns bij het feest.

### *En verder ...*

Met de huiswerkbegeleiding en informaticalessen in 'Biblioteca Aeroclub' gaat alles goed. Er zijn altijd veel kinderen aanwezig. Binnenkort zal er een computer worden aangeschaft zodat er meer faciliteiten zijn voor informatica.

Na een geweldige fietstocht van de Rabobank hebben we inmiddels ook financiën om de naaimachines aan te schaffen. Geweldig voor Barrio Eva.

Verder heeft Amigos drie aanvragen gehad voor een lening van een aantal moeders van Barrio Eva. Zij willen graag zelf een bedrijfje opzetten om lakens, kleding en linnen schoenen te produceren. Amigos hoopt deze initiatieven te ondersteunen. Een bedrijfje dat inkomsten genereert zou toch fantastisch zijn.

### *Stage Valerie en Yke*

Van april tot augustus hebben Yke Vreeswijk en Valérie Dirks stage gelopen bij de school San Alberto Magno in Posadas, Argentinië. Yke en Valerie zijn vierdejaars studenten uit Enschede en zijn via de connecties van Ñandé Roga en Stichting Amigos bij hun stageschool terecht gekomen.

San Alberto Magno is een privé school voor zowel middelbaar als basisonderwijs en telt in totaal ruim 900 leerlingen. Hieronder volgt het verslag van Yke en Valerie:

*De stageopdracht was vrij open, wat inhield dat we op elke mogelijke manier konden proberen de school te helpen in haar dagelijkse werkzaamheden en vrijwel alles mochten aanpakken wat we bedachten. De eerste twee weken hebben we voornamelijk besteed aan het observeren van de lessen, om zo wat meer te leren over de school en het onderwijs dat geboden werd. Echt veel is er van het observeren van de lessen in de eerste week echter niet gekomen, aangezien de leerlingen ons veel interessanter vonden dan de les.*

Zo zijn we de eerste week veel naar voren gehaald, zodat de leerlingen hun vele vragen konden stellen over ons en over Nederland. De tweede week hebben we gelukkig meer kunnen zien van de wijze van lesgeven en we zagen toch wel wezenlijke verschillen met het onderwijs in Nederland, aangezien de lessen daar wat ongestructureerder verlopen en het niveau wat lager ligt.



Yke en Valerie op bezoek bij Ñandé Roga

Een van de eerste dingen die ons opvielen was het feit dat niet alle leerlingen voor elk vak in het bezit waren van een boek, maar dat velen werkten met een kopie. Boeken zijn voor veel gezinnen simpelweg te duur. Zo kwam het idee bij ons op om voor de leerlingen een handleiding op te stellen voor het vak informatica, waarin op simpele wijze uitgelegd zou worden hoe de leerlingen het computerprogramma Word konden gebruiken. Daarnaast hebben we in de eerste weken vele verschillende bedrijven aangeschreven met de vraag of deze nog oude computers in hun bezit hadden die niet meer in gebruik waren. De reden dat wij dit gedaan hebben is het feit dat de school in totaal 19 computers bezat en de leerlingen tijdens een les informatica vaak een computer met twee á drie personen moesten delen. Uiteindelijk was het bedrijf Maersk-Buenos Aires zo vriendelijk om de school tegemoet te komen en het bedrijf heeft de school drie computers gratis aangeboden en tevens gratis bezorgd!!! Hier waren we natuurlijk ontzettend blij mee! Behalve onze bijdragen aan de informaticalessen hebben we ook zelf een aantal Engelse lessen gegeven. Wat ons opviel is dat er bij deze lessen alleen leesvaardigheid geoefend werd en om deze reden hebben we zelf een bundel samengesteld met wat leuke oefeningen om de spreek- en schrijfvaardigheden te ontwikkelen. We hebben eerst zelf een aantal oefeningen gebruikt in onze eigen lessen en uiteindelijk de docenten Engels na ons vertrek blij kunnen maken met de bundel die ze in hun toekomstige lessen kunnen gebruiken.

Tot slot hebben we tijdens onze drie maanden stage geholpen bij het organiseren van verscheidene activiteiten op de school.

Naast onze activiteiten op de school hebben we ook veel andere leuke dingen gedaan om Argentinië als land te ontdekken.

De mensen in Argentinië zijn ontzettend gastvrij en al snel werden we uitgenodigd door vele verschillende families van de school om typische Argentijnse maaltijden en tradities te leren kennen. We hebben veel kunnen leren van de Argentijnse cultuur en veel mogen zien van het land. Al met al hebben we echt een ontzettend leuke tijd gehad in Argentinië en een ervaring beleefd die we nooit meer zullen vergeten!! Stichting Amigos Bedankt!

### **Menno & Annet:**

#### **2 weken lang naar de tandarts**

Hier lees je een verslag van Menno & Annet over het kindertehuis in Nepal:

'Gelukkig niet voor mijzelf maar met alle kids van Hamro Jivan, een kindertehuis in Kathmandu Nepal. En dat alles dankzij een gift van Stichting Amigos.

Dankzij deze gift is het mogelijk gemaakt om de gebitjes van alle kids eens goed onder handen te nemen. Op een half uurtje lopen ligt het Dental Hospital, een kliniek waar ik zelf denk ik nog wel durf te gaan liggen.

Al bij het eerste bezoek bleek dat dit geen onnodige bezigheid was. Een van de jongste jongens (6 jr) won gelijk de hoofdprijs en mocht 3 keer terug komen voor een wortelkanaal behandeling. Bij vele wat oudere kids was trekken van de kiezen en tanden de enige oplossing. Gelukkig nog melktanden en in het tehuis poetsen ze wel dus hopelijk is dit in de toekomst niet meer nodig.

Het gaat er wel iets anders aan toe dan in Nederland overigens. Eerst op de stoel (een tweedehands uit NL!!) dan goed kijken. En eigenlijk willen ze je dan weer haar huis sturen. Maar dankzij zo'n blanke vent die ook nog eens over de financiële middelen beschikt konden ze, na beneden alles eerst betaald te hebben, meteen allemaal geholpen worden. En zo komt het dus dat er in Hamro Jivan kindertehuis niemand meer klaagt over kiespijn! En hopelijk blijft dit nog wel even zo.'



Met zijn allen tandenpoetsen!



## Weeshuis Tata Juan de Dios

### Extra begeleider voor de kinderen

Amigos-leden Cynthia, Yvonne en Linda hebben alledrie in 2002-2003 in het weeshuis Tata Juan de Dios als vrijwilligers gewerkt. Tata Juan de Dios is een weeshuis in Sucre (Bolivia) met zo'n 45 kinderen tussen de 0-6 jaar. Natuurlijk zijn wij daar niet de enige vrijwilligers geweest. Zo volgde Arjan van der Laan en Rinske de Graaff Stoffers ons in het voorjaar van 2004 op. Dit Nederlandse stel heeft na hun vrijwilligerswerk geld ingezameld voor een extra begeleider voor de kinderen van 2-6 jaar. Ook dit jaar steunen zij deze extra kracht, maar nu via Stichting Amigos.



Vrolijke kinderen bij Tata Juan de Dios

Het verhaal van Rinske en Arjan:

*Toen wij in het weeshuis werkten als vrijwilligers, vonden we het erg schrijnend om te zien, dat de peuters (zo'n 25 in leeftijd variërend van 2 – 5 jaar) het moesten doen met één vaste kracht en met één hulp in de middaguren. Je kunt je voorstellen dat de 2-jarigen nog geregeld in hun broek plassen en alleen al met het verschonen daarvan had de begeleidster het druk genoeg. Van aandacht voor de kinderen was verder weinig sprake. Wij hebben toen besloten om elk jaar een bedrag van €675,- over te maken aan het weeshuis; dat is precies het bedrag dat een medewerker daar op jaarbasis verdient. Onze gedachte was, dat het noodzakelijk was voor de ontwikkeling van de kinderen dat zij niet alleen lichamelijk verzorgd werden, maar ook een beetje persoonlijke aandacht kregen. Bovendien kunnen wij op deze manier een Boliviaanse aan een baan helpen, hetgeen ook haar gezin en indirect de economie ten goede komt. Al voordat wij het geld naar de nonnen hadden overgemaakt, hadden ze een nieuwe kracht gevonden, een jonge meid (Roxanna) die volgens hun zeggen erg leuk met de kinderen omging.*

*We zamelen het geld in de loop van het jaar in, door voor onze verjaardagen geen kado's, maar een bijdrage voor Tata te vragen en wat wij dan nog te kort komen, leggen wij zelf bij. Omdat we het weeshuis goed kennen en weten waar het geld naar toe gaat, vinden we het erg fijn om dit te doen.*

Linda heeft meerdere malen in de afgelopen maanden het weeshuis bezocht en gezien dat het erg zinvol is om deze extra kracht te in het weeshuis te hebben. Stichting Amigos ondersteunt daarom graag dit initiatief van Arjan en Rinske.

## Belangrijke Amigos data

### Klaverjasavond Stichting Amigos

#### zaterdag 29 oktober 2005

Vorig jaar hebben wij voor het eerst een klaverjasavond georganiseerd. Ook al hadden wij een andere invulling aan de avond gegeven dan men eigenlijk (vooral in Stompwijk) gewend was, was de avond zeer geslaagd. Hiermee gaan wij ook dit jaar door en zijn benieuwd welke kaarclub er kampioen wordt van 2005. De laatste weken werd al eens gevraagd aan onze bestuurleden of er weer gekaart gaat worden. Ja, ja de kaartliefhebbers zien al uit naar onze kaartavond. Dus zaterdag 29 oktober 2005 in de kantine van Stompwijk '92, Klaverblad 13, 2266 JK Stompwijk, tel. 071-5801117. Deur open om 19.30 uur en aanvang kaarten ca. 20.15 uur. Meer informatie bij Lia, tel. 071-5802378

### Sinterklaas & Zwarte Piet

*'Vol verwachting klopt ons hart*

*Ook wij wachten weer met smart*

*Zouden Sint & Piet weer in Nederland komen?*

*De kinderen liggen er nu al van te dromen'*

Wilt u Sint en Piet voor een thuisbezoek bestellen?

Dan gauw Stichting Amigos mailen of bellen

E-mail: [info@stichtingamigos.nl](mailto:info@stichtingamigos.nl) - Tel. 071-5802378

## Gracias!

Graag willen we iedereen bedanken voor de enorme inzet tijdens de rabosponsorfietstocht!

Het is geweldig dat we ook andere projecten kunnen steunen. Via Amigos ontvangen we van vrienden en bekenden ingezameld geld met een concreet doel.

Rinske en Arjan hebben voor weeshuis Tata Juan de Dios geld ingezameld om een jaar lang een het salaris van een begeleidster te betalen.

Met dank aan Dorienke wordt er op dit moment een keukentje gemaakt in de psychiatrische afdeling van het stage-adres van Linda, Psicopedagogico 'Ciudad Joven San Juan de Dios'.

Lennie en Lotte, twee stagiaires Fysiotherapie bij het Psicopedagogico hebben de kinderen van de afdeling Pediatria blij gemaakt met knutselmateriaal, een bal voor fysiotherapie en nog veel meer.

GRACIAS AMIGOS!!



Kinderen van Pediatria bedanken Lotte en Lennie

## **Colofon**

De 'Stichting Amigos Nieuwsbrief' wordt toegezonden aan belangstellenden.

### **Adres:**

Stichting Amigos  
Dr. van Noortstraat 150  
2266 HB Stompwijk  
tel: 071 5802378  
e-mail: [info@stichtingamigos.nl](mailto:info@stichtingamigos.nl)  
[www.stichtingamigos.nl](http://www.stichtingamigos.nl)  
KvK: 272 633 12  
Rabobank : 3959 02 452

### **Bestuur Stichting Amigos:**

Theo Duyvestijn	- Voorzitter
Linda de Jong	- Secretaris / Penningmeester
Lia de Jong-Zwetsloot	- Bestuurslid
Lydia Dijon	- Bestuurslid
Ilonka Prins	- Bestuurslid

### **Commissieleden:**

Robin Kuijpers	Cynthia van der Heyden
Anna Lutterot	Yvonne Tindemans