

Nieuwsbrief

2^e jaargang - nummer 5 - juni 2005

De zomer komt eraan! En daarom stuurt Stichting Amigos u nog voordat de zomer begint een nieuwe nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van de laatste activiteiten. Bekijk daarnaast ook de aangepaste website www.stichtingamigos.nl.

Nu de nieuwe AMIGOS nieuwsbrief, de tweede van het tweede jaar, met aandacht voor o.a.:

- Informatieavond
- Tandartsproject Nepal
- Weeshuisproject Indonesië
- Linda naar Zuid-Amerika
- Bezoekverslag Ñanta
- Bezoekverslag Ñandé Roga
- Bingo vrouwenvereniging Boskoop
- Belangrijke Amigos data
- Gracias

Informatieavond

Op vrijdagavond 8 april heeft Stichting Amigos een informatieavond georganiseerd. Alle donateurs en geïnteresseerden waren uitgenodigd. Verschillende leden van de stichting hebben verteld over de oprichting, de werkwijze en de activiteiten van Amigos. Ook konden de leden zich even kort voorstellen en wat over zichzelf vertellen aan het publiek. Daarna zijn de twee belangrijkste projecten, Ñanta en Ñandé Roga, gepresenteerd door Robin en Linda, die zelf ter plaatse gewerkt hebben. Zij hebben hun eigen ervaringen laten horen, en foto's en een video laten zien over de situatie in de centra en de landen.

Naderhand was er gelegenheid om vragen te stellen. Er is nog wat meer toelichting gegeven over de manier waarop Amigos steunt en hoe de projecten functioneren. Nadat de voorzitter het formele gedeelte had gesloten, was er gelegenheid voor een drankje en hapje. Er waren standjes opgezet met handwerk afkomstig uit de projecten. Daarnaast heeft onze PR-commissie gezorgd voor mooie fotoalbums.



Stichting Amigos met de Boliviaanse gitarist

Ook was er een Boliviaanse artiest die gitaar speelde. Er waren goede reacties van de aanwezigen en ook de leden van de stichting waren enthousiast. Het is prettig om samen met donateurs en geïnteresseerden te praten over het werk. Zo houd je elkaar betrokken en krijg je interessante feedback op de activiteiten.

Amigos breidt haar steun uit

Tandartsproject Nepal

Begin 2005 heeft Stichting Amigos steun geboden aan het tandartsproject van Hamro Jivan Child Care House in de hoofdstad Kathmandu van Nepal. Dit kinderkuis helpt straatkinderen, voormalig kindsoldaten en slachtoffers van kinderarbeid. Zij geeft hen onderdak, educatie en de mogelijkheid te leven als normale kinderen.



Met zijn allen tandenpoetsen!

Met onze hulp konden de kinderen naar de tandarts. Dit was voor sommigen hun eerste tandartsbezoek. Bij de meeste kinderen werd er een tand of kies getrokken. Uiteraard werden ook gaatjes gevuld en er was zelfs al een wortelkanaalbehandeling nodig. De kinderen poetsen nu tweemaal daags hun tanden. Dit is een zeldzaamheid in Nepal. Omdat Menno en Annet, twee Hollandse vrijwilligers in dit kinderkuis, bekenden zijn van Stichting Amigos hebben wij hun kunnen helpen met dit project. Inmiddels hebben wij een bedankbrief, een kostenoverzicht en foto's van de Nepalese kinderen ontvangen. Voor meer informatie en foto's van dit kinderkuis kunt u terecht op de website: www.hamrojivan.org

Weeshuisproject in Indonesië

Stichting Amigos heeft de begroting van Rob van Leeuwen sluitend kunnen maken om zijn plannen in het weeshuisproject in Semarang op Java in Indonesië te verwezenlijken. Rob komt uit Nootdorp en is een goede kennis van een van onze bestuursleden.

Vorig jaar was Rob voor het eerst in Semarang voor een vrijwilligersproject. Het wel en wee daar had hem diep geraakt en hij had besloten om snel nog eens terug te keren. De keuken, wc- en douchegelegenheden waren echt aan vervanging toe. Hij wilde ook graag iedereen van nieuwe kleding voorzien en leerboeken aanschaffen. Begin februari 2005 was het zover. Na drie dagen reizen kwam hij bij het weeshuis aan. "Het was alsof ie niet was weggeweest" stond er in zijn eerste e-mail te lezen. Als snel werd er een plan van aanpak gemaakt voor de bouw van een nieuwe keuken. Rob heeft veel Engelse les gegeven aan de kinderen. Natuurlijk is Rob ook wel eens een dagje uitgeweest met de kinderen. Zeg maar een soort schoolreisje. Alle plannen die Rob had zijn uitgevoerd. Zijn missie is geslaagd. Begin juni komt hij weer thuis. Het afscheid zal wel weer zwaar zijn. Wij zijn in elk geval benieuwd naar zijn persoonlijke verhalen en foto's.

Kijk op <http://robgoesino.web-log.nl/> voor alle laatste berichten en foto's uit Indonesië.

Linda naar Zuid-Amerika

Op 3 mei is de oprichtster van Stichting Amigos, Linda de Jong, naar Zuid-Amerika gevlogen. Linda gaat voor de PABO een half jaar stage lopen op een school voor speciaal onderwijs in Sucre, Bolivia. Tijdens haar verblijf in Zuid-Amerika zal zij natuurlijk ook een aantal keer de organisaties en projecten bezoeken die Stichting Amigos ondersteunt. Haar ervaringen bij Ñandé Roga in Argentinië en Ñanta in Bolivia zijn hieronder beschreven.

Bezoekverslag Ñanta

Stichting Amigos steunt structureel Centrum Ñanta, dat zich inzet voor werkende straatkinderen.

Op dinsdag 17 mei is Linda na 44 uur bussen in Sucre aangekomen. 's Middags is zij gelijk naar Ñanta gegaan. En het is goed om te zien hoeveel kinderen daar nu dagelijks komen en hoeveel mensen zich vrijwillig inzetten voor dit centrum.

Fiesta Nativa

Op vrijdagavond 20 mei werd door Centrum Ñanta een feest georganiseerd, 'Fiesta Nativa'. Een feest met typisch Boliviaans eten, drinken en 17 muziekgroepen. Uiteraard begon het feest met de muziekgroep van Ñanta zelf, *Ayullu Pukara*.



De muziekgroep van Ñanta: Ayullu Pukara

In het begin van de avond werden alle banken en tafels van centrum Ñanta verplaatst naar 'Casa de la gente Joven' waar het feest zou plaatsvinden. De dames waren nog hard aan het koken. Er werd een tijdelijke geïmproviseerde bar gebouwd en tafels met al het eten klaargezet.

Het is ongelooflijk hoeveel (alcoholische) drank er was. Twee tonnen vol chicha (400 liter), de typische maisdrank. Een kaneeldrank en gewoon bier! Het was in ieder geval een groot succes en er werd gedronken, gegeten en gedanst. Van 20 uur tot diep in de nacht, want feesten dat kunnen ze daar wel!



Linda schenkt chicha

Het is goed om te zien dat Ñanta ook zelf erg actief is met het inzamelen van geld via bijvoorbeeld dit feest waarmee netto meer dan 2800 Bolivianos (€ 280,-) werd opgehaald.

Expositie Casa de la Cultura

De laatste twee weken van mei konden organisaties hun ambachtelijke producten exposeren in 'Casa de la Cultura' (cultuurhuis) van Sucre. Centro Educativo Ñanta had een mooie stand met door de kinderen gemaakte producten als armbandjes, andere sieraden en postkaarten.

Capoeira

Sinds maart is er een nieuwe activiteit. Het welbekende Capoeira uit Brazilië. Marcelo Rojas is vrijwilliger en geeft les in capoeira. Capoeira is een combinatie van vecht, dans en acrobatiek. Er zijn veel kinderen die al heel wat kunstjes van deze sport hebben geleerd en het met veel plezier doen.

Bezoekverslag Ñandé Roga

Op 8 mei kwam Linda na twee jaar weer terug bij Lorena in Posadas. Het was voor haar bijzonder om te zien wat er in twee jaar na oprichting allemaal is gebeurd. Het project is uitgebreid en heeft drie locaties. Stichting Amigos ondersteunt Ñandé Roga structureel, zodat de continuïteit wordt gewaarborgd.

Project 'Hergebruik van kleding'

Op 10 minuten loopafstand van Lorena's huis vermaken en maken ongeveer negen moeders kleding. Na een regennacht zijn ze naar de wijk Evita gelopen, door de rode aarde (beter gezegd modder) van Posadas. Geasfalteerde of stenen wegen hebben ze daar nog niet. Dus je snapt wel hoe ze daar aankwamen bij het gemeenschappelijke gebouw waar kleding wordt gemaakt en een tussendoortje aan de kinderen wordt gegeven.

Een drietal mannen waren nog bezig met het dak van het gebouw. Het dak stond al een tijd op instorten en wanneer het regende was het binnen natter dan buiten. De families zijn erg blij met dit nieuwe dak want nu kunnen ze ook werken en eten geven als het regent.



Het nieuwe dak

De dag voor Linda's komst hadden de moeders de eerste grote verkoop in een lokaal in de naastliggende wijk Barrio Prosol. Met karretjes werd alle tweedehands-kleding, vermaakte kleding en nieuwe kleding door de modder naar het lokaal gebracht.

Deze verkoop was een groot succes. De moeders en families uit de wijk waren erg enthousiast. De kleding werd voor een hele lage prijs verkocht, tussen 0,50 pesos en 3 pesos (€ 0,15 – € 0,90). Anders zouden deze mensen naar het centrum moeten gaan en een retourtrip met de bus naar het centrum van Posadas 15 km verderop al 1,40 pesos (€ 0,45) kost.

De verkoop had een netto-opbrengst van 200 pesos (€ 60,-). De moeders waren hier erg blij mee. Van de opbrengsten wordt de merienda (tussendoortje, brood met melk), gekocht voor de kinderen en nieuwe stof. Doordat er steeds meer geld wordt opgebracht met de verkopen wordt er nu al meerdere dagen merienda gegeven aan de kinderen van de wijk.

De moeders zijn apetrots dat zij kleren hebben leren maken en dat de verkopen zo goed gaan. Zij zorgen er zelf voor dat de kinderen de merienda krijgen en helpen daar alle families van de wijk mee.

Dit project draait grotendeels zelfvoorzienend. Immers de moeders zamelen zelf het geld in voor de merienda en nieuwe stof. Voor grote investeringen, zoals het dak, doen zij beroep op Stichting Amigos.



De succesvolle kledingverkoop

En verder ...

Veel kinderen komen uit de wijk om hun huiswerk te maken in 'Biblioteca Aeroclub', in het huis van Lorena. Huiswerkbegeleiding wordt gegeven door Paola en Hernan geeft informaticalessen. Er zijn veel materialen in de bibliotheek. Helaas heeft de bibliotheek nog geen vaste openingstijden. Lorena hoopt iemand te vinden die haar kan assisteren, zodat de bibliotheek op bepaalde tijden altijd bemand is.

De houtsnijwerkplaats bij de schoonzus Sonia draait ook geheel zelfvoorzienend. Van de spullen die worden verkocht kan men materialen kopen om weer andere 'souvenirs' te produceren. Er wordt al veel op bestelling gemaakt.

Daarnaast zijn de eerste twee stagiaires op een school in Posadas stage gaan lopen. Dat alles via Stichting Amigos.

Bingo vrouwenvereniging Boskoop

Elk jaar wordt er in Boskoop een bingo avond georganiseerd door de vrouwenvereniging. De opbrengst gaat naar een goed doel. Wij waren blij verrast dat de vrouwenvereniging deze keer Stichting Amigos had gekozen. Op dinsdagavond 3 mei ging onze bestuurslid Lia naar deze avond om een en ander te vertellen over Stichting Amigos. Uiteraard had zij spulletjes meegenomen van Ñanta en Ñandé Roga, alsook de fotoboeken, folders en nieuwsbrieven. Daarna werd vier rondes bingo gespeeld. De opbrengst hiervan was € 250,-! Geweldig hoor! Wij zullen de vrouwenvereniging te zijner tijd op de hoogte brengen waaraan dit bedrag besteed is. Nogmaals hartelijk dank!

Belangrijke Amigos data

*Rabobank Sponsorfietsocht
 zaterdag 3 september 2005*

Schrijf deze datum alvast in uw agenda! Alle fietsliefhebbers en uiteraard de mensen die voor één keer voor het goede doel een fietsocht willen volbrengen nodigen wij uit om voor Stichting Amigos te gaan fietsen. Er kan door de deelnemende fietsers gekozen worden voor de afstanden 20, 40 of 60 kilometer. Dit brengt voor de stichting respectievelijk

€ 3,50 - € 7,- en € 12,- op. In Stompwijk kan er gestart worden vanaf 09.00 uur bij Sportpark de Meerhorst, Klaverblad 13. Vorig jaar was het een bijzonder geslaagde dag met vele fietsers, mooi weer en een opbrengst van € 551,- voor onze stichting.

Wij gaan het aanmeldingsformulier voor deze sponsortocht indienen bij de Rabobank en rekenen op een geslaagde fietsdag met diverse routes in ons mooie Groene Hart.



Rabobank Sponsorfietstocht 2004

Leidschendam-Voorburg Leeft
zaterdag 17 september 2005

Stichting Amigos gaat voor de eerste keer deelnemen aan deze manifestatie. Dit evenement wordt ook wel de uitmarkt voor Leidschendam, Voorburg en Stompwijk genoemd. Hier krijgen wij de gelegenheid, door middel van een stand, om ons te presenteren en informatie te verstrekken. De locatie is op het grasveld achter het raadhuis van Leidschendam, parallel aan de J.S. Bachlaan en duurt van 11.00 tot 16.00 uur. U bent allen welkom.

Klaverjasavond Stichting Amigos
zaterdag 29 oktober 2005

Vorig jaar hebben wij voor het eerst een klaverjasavond georganiseerd. Ook al hadden wij een andere invulling aan de avond gegeven dan men eigenlijk (vooral in Stompwijk) gewend was, was de avond zeer geslaagd. Hiermee gaan wij ook dit jaar door en zijn benieuwd welke kaarclub er kampioen wordt van 2005. De laatste weken werd al eens gevraagd aan onze bestuurleden of er weer gekaart gaat worden. Ja, ja de kaartliefhebbers zien al uit naar onze kaartavond. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Gracias!

Wij zijn een ieder dankbaar die ons op één of andere manier steunt. Het is fantastisch dat we nu zelfs middelen hebben om andere projecten te steunen. In het bijzonder willen wij groep 8 van de Maerten van den Veldenschool bedanken. Zij hebben met de fancy fair veel geld opgehaald en een deel hiervan hebben zij gedoneerd aan Stichting Amigos! Fantastisch! Met de video van Nanta zijn Linda en Ilonka in de groep 8

geweest om de leerlingen te laten zien hoe de kinderen in Zuid-Amerika leven.

Ook dit jaar waren we uitgenodigd voor de vastenmaaltijd. Het is natuurlijk fijn om via deze kanalen informatie te geven.

Daarnaast willen we graag nog vermelden dat de geldkado's van een 40-jarig huwelijksfeest zijn gedoneerd aan Stichting Amigos. Van W.L.T.O. Leidschendam-Stompwijk ontvingen wij eveneens een donatie. Wat een schitterend mooi gebaar. Bedankt! Gracias a todos!

Colofon

De 'Stichting Amigos Nieuwsbrief' wordt toegezonden aan belangstellenden.

Adres:

Stichting Amigos
 Dr. van Noortstraat 150
 2266 HB Stompwijk
 tel: 071 5802378
 e-mail: info@stichtingamigos.nl
 KvK: 272 633 12
 Rabobank : 3959 02 452

Bestuur Stichting Amigos:

Theo Duyvestijn	- Voorzitter
Linda de Jong	- Secretaris / Penningmeester
Lia de Jong-Zwetsloot	- Bestuurslid
Lydia Dijon	- Bestuurslid
Ilonka Prins	- Bestuurslid

Commissieleden:

Robin Kuijpers	Cynthia van der Heyden
Anna Lutterot	Yvonne Tindemans