

Nieuwsbrief

1^e jaargang - nummer 1 - januari 2004

De allerbeste wensen voor 2004!

Het nieuwe jaar dat wij vol nieuwe uitdagingen ingaan. Sinds 9 december 2003 zijn we officieel een stichting, Stichting Amigos. Dit betekent dat we de werkende straatkinderen in Sucre (Bolivia) en de gezinnen in Posadas (Argentinië) een 'steuntje in de rug' blijven geven.

Velen onder u weten al iets meer af van het ontstaan. Toch willen wij even alles op een rijtje zetten en u informeren over wie we zijn en wat we doen!



Bestuursleden Stichting Amigos

Door middel van onze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van de activiteiten van Stichting Amigos en de ontwikkeling van de gesteunde projecten. In deze nieuwsbrief o.a.:

- Het idee ...
- Straatkinderenproject Ñanta
- Familieproject Ñandé Roga
- Rabobank-Sponsor-Fietstocht
- En nu...

Het idee...

Het is begonnen toen Linda in oktober 2002 voor een half jaar naar Bolivia ging om vrijwilligerswerk in een weeshuis te doen. Met een verjaardagspotje, dat uitgroeide tot een echte donatiepot, kon zij een aantal projecten ondersteunen, waaronder het straatkinderenproject Ñanta in Sucre en het familieproject Ñandé Roga in Posadas.

Met eigen ogen heeft zij gezien en gevoeld, dat deze kinderen en gezinnen extra steun nodig hebben en verdienen. Het heeft haar enorm goed gedaan dat zij deze kinderen en gezinnen haar helpende hand kon geven en daarnaast ook financieel kon steunen. Het was fantastisch om te zien hoe in Nederland meegeleefd werd. Bij deze wil zij alle instellingen, bedrijven, familie, vrienden - kortom iedereen - nogmaals bedanken voor de hulp.

Terug in Nederland wilde zij deze kinderen en families niet 'in de kou laten staan' ...en vanuit deze drijfveer is Stichting Amigos, bestaande uit 5 'amigos' ofwel vrienden, geboren.

Wij gaan ons inzetten voor lokale initiatieven waarin de kansarme medemens met name kinderen centraal staan. De steun zal gericht zijn op primaire levensbehoeften, educatie, medische ondersteuning en ontwikkeling van arme gebieden. In eerste instantie gaan wij een bijdrage leveren aan de continuïteit van de projecten Ñanta en Ñandé Roga.

Bestuur Stichting Amigos:

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Theo Duyvestijn | - Voorzitter |
| Linda de Jong | - Secretaris / Penningmeester |
| Lydia Dijon | - Bestuurslid |
| Lia de Jong-Zwetsloot | - Bestuurslid |
| Ilonka Prins | - Bestuurslid |

Straatkinderenproject Ñanta

Straatkinderenproject Ñanta (Centro Educativo Ñanta - Educatief Centrum Ñanta) bevindt zich in de stad Sucre in Bolivia, het armste, hoogste en meest geïsoleerde land van Zuid-Amerika. In omvang is Bolivia dertig maal zo groot als Nederland en het heeft 8 miljoen inwoners. Het land is rijk aan grondstoffen, maar ondanks deze rijkdom is het merendeel van de bevolking zo arm als een 'bedelaar op een gouden troon'.



Sucre vertegenwoordigt het Spaanse koloniale Bolivia. Deze 'witte' stad heeft de koloniale sfeer grotendeels behouden en is nog steeds de officiële hoofdstad van het land.

Steun aan de werkende kinderen

Schoenen poetsen, auto's wassen, snoep verkopen en tassen dragen op de markt, is het werk wat de werkende kinderen op straat verrichten. Dit werk is voor deze kinderen de enige manier van overleven.

De kinderen en jongeren komen meestal uit een extreem arm boerengezin en zijn naar de stad gekomen om werk te vinden en daarmee hun families te onderhouden. De kinderen zijn vaak het slachtoffer van geweld en misbruik, of worden in de steek gelaten door hun ouders. Zij lopen een groot risico te vervallen in misdaad en verslaafd te raken aan drugs.

Ñanta streeft ernaar deze kinderen de jeugd terug te geven die hun wordt onthouden. In het begin was Ñanta een lokaal initiatief met alleen maar Boliviaanse vrijwilligers. Tegenwoordig zijn er ook veel buitenlandse vrijwilligers. Deze vrijwilligers komen uit bijvoorbeeld Frankrijk, Argentinië, Duitsland, Nederland, Zwitserland en België. Samen zetten zij zich in voor de werkende jongeren en kinderen op straat.

Uitbreiding activiteiten Ñanta

Toen Linda voor het eerst dit project in oktober 2002 ontdekte was het niet meer dan tussen de middag voor een symbolisch bedrag de lunch aan deze straatkinderen verschaffen. In de open lucht werd op een gasbrandertje het eten gekookt. De ontwikkelingen zijn erg snel gegaan, er is een keuken gekomen en de kinderen zitten niet langer in de open lucht. De comedor (eetplaats) is nu afgeschermd.



Muziekrepetitie Ñanta

Daarnaast is het project veel breder geworden. Er is een dagvullend programma voor de kinderen met verschillende activiteiten, zoals tekenen, handwerken, huiswerkbegeleiding, muziek, sport en ontspanning. Ñanta vindt het erg belangrijk dat de kinderen naar school blijven gaan. Het centrum fungeert vaak als tussenpersoon tussen school en het werkende kind.

Op dit moment wordt er ook veel aandacht besteed aan sociale hulp, gezondheid, hygiëne en onderdak voor de kinderen die geen 'thuis' hebben of daar niet heen kunnen. Ñanta huurt een kamer waar de 'dakloze' kinderen onder begeleiding van een vrijwilliger kunnen overnachten.



Tekenactiviteiten Ñanta

Het is geweldig te zien dat dit project in zo'n korte tijd is uitgegroeid tot een professionele organisatie die zich inzet voor de werkende straatkinderen in Sucre. Wat ons fascineert aan dit project is dat het niet 'alleen maar' geven is. De vrijwilligers van Ñanta zijn heel bewust bezig om ook zelf geld te genereren (verkoop van o.a. armbandjes en cd's) en de donaties duurzaam te besteden. Daarnaast ontvangen de kinderen dus niet zomaar alles. Voor een symbolisch bedrag krijgen zij eten en in ruil voor gemaakte armbandjes krijgen zij bijvoorbeeld schoolspullen. Door niet alles aan de kinderen te geven bouw je een mentaliteit op dat de kinderen iets moeten doen om iets te ontvangen. Voor wat hoort wat!

Familieproject Ñandé Roga

Argentinië, het land van onze Maxima de 'mathe' (soort kruidenthee), 'asado's' (soort barbecue) en tango, wordt nu ook gekenmerkt door een economische crisis. In december 2001 devalueerde de peso van de één op de andere dag enorm. Deze crisis heeft tot op de dag van vandaag veel gevolgen, zoals inflatie, werkloosheid, sluitingen van bedrijven, armoede en ondervoeding. De noordelijke provincies Salta, Jujuy, Tucuman en Misiones zijn het zwaarst getroffen door deze crisis. Buitenlandse hulp zie je slechts op kleine schaal, Argentinië kon zich immers altijd zelf wel 'redden'.

Des te meer reden om in deze moeilijke Argentijnse tijden een project op te zetten in de arme buitenwijk 'Aeroclub' van Posadas, gelegen op ongeveer 4 uur rijden van de beroemde watervallen Iguazú (Misiones, Argentinië).



Het ontstaan...

In april 2003 was Linda op bezoek bij Lorena, een Argentijnse vrijwilligster/ missionaris, waarmee zij vijf maanden in het weeshuis in Bolivia had samengewerkt. Lorena wilde na vijf jaar vrijwilligerswerk in Sucre weer terug naar haar geboortegebied Posadas om daar wat voor haar mensen te kunnen betekenen.

In de Paasweek van 2003 kwamen er al concrete plannen voor een project op tafel. Een droom was een kinderdagopvang... maar het is uiteindelijk iets anders gelopen.

In de wijk 'Aeroclub' kreeg Lorena de beschikking over een groot pand met wat grond. Deze wijk is een buitenwijk van Posadas waar de families geen cent te besteden hebben. Door de crisis hebben vele gezinnen geen werk en dus geen inkomen meer. Deze gezinnen leven vaak van 'klusjes' die ze dagelijks in de stad -12 kilometer lopen - zoeken.



Locatie project Ñandé Roga

's Morgens alleen om 11.00 uur wat eten van de Staat en dan 's avonds met een beetje geluk een kopje thee. Voor avondeten is vaak geen geld. Dit is de harde werkelijkheid van veel gezinnen.

Eind mei 2003 is het project Ñandé Roga in Lorena's huis van start gegaan. Ñandé Roga betekent 'jouw huis' in Guarani, de inheemse taal. Het project heeft als doel de arme families die in deze wijk wonen een steuntje in de rug te bieden. Door middel van kleinschalige deelprojecten, waarin de families actief betrokken zijn, draagt dit project bij aan de ontwikkeling van deze wijk.

We zijn begonnen om vier families (16 kinderen) te helpen. Na twee weken kwamen er elke dag al zo'n 40 kinderen. En dan te bedenken dat in de wijk Aeroclub meer dan 60 kinderen wonen in ongeveer 16 'huisjes' (nou ja huisjes, vier houten schotjes en een golfplatendakje).

De activiteiten...

Op dit moment nemen alle gezinnen van de wijk deel aan het project en zelfs nog gezinnen uit de naastliggende wijk. Zo'n 60 kinderen komen nu dagelijks om melk te drinken met een tussendoortje. Voor de kinderen en voor verkoop wordt er dagelijks brood gebakken in een op brandhout gemaakte oven.



Kinderen zijn blij met de 'chupa' bij de melk

De moeders leren van een vrijwilligster op de naaimachine kleding te vermaken. De ingezamelde tweedehands kleding wordt vermaakt, deels voor eigen gebruik en deels voor de verkoop. Sinds de Argentijnse lente (oktober 2003) is er een groentetuin voor de wijk waarop de kinderen toezicht houden. Door de enorme inflatie is het vlees te duur en sojaproducten zijn goede vervangers. De moeders produceren sojaproducten voor eigen consumptie en voor de verkoop.

De families zijn erg blij met het initiatief Ñandé Roga en kunnen nauwelijks geloven dat mensen van zover hen willen helpen. Ze zijn allemaal erg actief bij het project betrokken. Iedereen helpt mee! Het is geweldig om te zien hoe groot de bereidheid is. Ze willen graag vooruit in deze moeilijke tijden.

Naast dat ze veel leren (kleding vermaken, sojaproducten produceren etc) zijn er plannen om zelf schooluniformen voor de kinderen te maken en deze te verkopen. Hiervoor ontvangen de makers natuurlijk een kleine vergoeding waardoor ook hun economische situatie verbeterd wordt.

Rabobank-sponsor-fietstocht

Afgelopen jaar werd op 6 september 2003 de jaarlijkse Rabobank-Sponsor-fietstocht verreden. Het was allemaal geweldig georganiseerd door de Rabobank met hapjes en drankjes onderweg. Vele fietsliefhebbers hebben deze mooie tocht door het groene hart voor een goed doel afgelegd. Ook werden er voor het Argentijnse project Ñandé Roga vele kilometers bij elkaar gefietst. Voor de gezinnen in 'Aeroclub' (Posadas) zijn om precies te zijn 2240 kilometer bij elkaar getrapt en dat was goed voor een geweldig sponsorbedrag van €422.

Met dit bedrag is er een groentetuin gereed gemaakt en is een groot deel gebruikt voor de dagelijkse kosten (waaronder voedingsmiddelen, elektriciteit en naaigerei). We hebben ook de gezinnen een onvergetelijke kerst kunnen geven met Argentijnse 'empanadas', 'pan dulce' en lekkere frisdrank.

Namens de mensen van Ñandé Roga, willen wij alle fietsers, de Rabobank en Toerclub Stompwijk bedanken voor hun geweldige inzet.



Veel fietsers rijden voor Ñandé Roga

En nu...

U heeft kunnen lezen dat het project Ñanta voor de werkende straatkinderen van levensbelang is. Door dit mooie project hebben zo'n 70 kinderen te eten, ontspanning, begeleiding op gebied van educatie, gezondheid en hygiëne en eventueel onderdak. Voor het komende jaar hebben de verbetering van gezondheidszorg inclusief een voorlichtings-campagne en onderdak bieden aan kinderen hoge prioriteit.

De gezinnen in de wijk 'Aeroclub' hebben door onze steun weer een beetje goede hoop voor de toekomst. Graag willen zij verder, maar op dit moment hebben zij echt een steuntje nodig.

Als jongeren van 18 jaar ook in de rij staan voor wat melk en brood, is de nood in eerste levensbehoeften groot.

Voor 2004 staan de volgende 'nieuwe' zaken op de agenda:

- een verdere ontwikkeling van het naaiatelier in combinatie met het schooluniformenproject,
- binnenruimte vergroten door overkapping galerij (er is nu al ruimte-gebrek),
- huiswerkbegeleiding,
- plan voor speciaal onderwijs voor de 17 jarige Manuel die nog nooit op school heeft gezeten.

De lopende activiteiten willen we natuurlijk continueren.

Om beide projecten draaiende te houden is er gewoonweg geld nodig. Stichting Amigos heeft direct contact met de projectleiders van Ñanta & Ñandé Roga. Het geld komt dan ook direct ter plaatse.

Wij ontvangen lijsten met de uitgaven en daarnaast worden wij op de hoogte gehouden van de situatie in de projecten. Naast dat er middelen nodig zijn om de vaste uitgaven te dekken, proberen wij de projecten ook te ondersteunen in speciale aanvragen bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg, educatie en andere deelprojecten.

Het belangrijkste is natuurlijk dat deze werkende kinderen en de gezinnen uit de wijk 'Aeroclub' een mogelijkheid krijgen om verder te gaan. Daarom vragen wij u, als u nog geen donateur bent, om ons te helpen en ons ervan te verzekeren dat deze 70 werkende kinderen van Ñanta en de 16 gezinnen van Aeroclub vooruit kunnen. Geef hen die kans, twijfel niet en neem contact met ons op!

Colofon

De 'Stichting Amigos Nieuwsbrief' wordt toegezonden aan belangstellenden.

Adres:

Stichting Amigos
Dr. van Noortstraat 150
2266 HB Stompwijk
tel: 071 5802378
e-mail: stichting_amigos@zonnet.nl

KvK: 272 633 12
Rabobank : 3959 02 452

Bestuur Stichting Amigos:

Theo Duyvestijn	- Voorzitter
Linda de Jong	- Secretaris / Penningmeester
Lydia Dijon	- Bestuurslid
Lia de Jong-Zwetsloot	- Bestuurslid
Ilonka Prins	- Bestuurslid